

Årsmøde for foreningen

Retten til Liv

lørdag den 1. april 2017

i IM-huset, Skjern

Arbejdsberetning fra sekretariatet

v. landssekretær Ellen Højlund Wibe

Abort – globalt

"I en verden uden objektiv sandhed, er det dem, der har magten, der definerer sandheden". Sådan sagde en amerikansk diplomat og forsker i forholdet mellem kristendom og politik, Todd Huizinga, i et interessant oplæg i forrige uge i Bruxelles. Jeg var dernede sammen med de øvrige medlemsorganisationer i One of Us, den europæiske prolife sammenslutning, som Retten til Liv jo er med i. Og han fortsatte analysen af vores tid: *"Det, der er objektivt sandt, er min objektive mening om, hvad der er sandt for mig. Frihed bliver dermed frihed til at angribe sandheden"*.

Det er altså den *subjektive* opfattelse af sandheden, vi er oppe imod, også i en prolife sammenhæng. Og det er vel derfor, det stritter i så mange forskellige retninger med både lyspunkter og det modsatte, alt efter hvem der for tiden har mulighed for at sætte trenden. De, som ikke lever ud fra, at der findes nogen objektiv sandhed, er lette at få med på den 'politisk korrekte' bølge, bl.a. fordi flertallet gerne befinder sig der, og fordi holdningerne pakkes ind i smukke, menneskekærlige ord, hvorimod modstanderne – og det er jo bl.a. sådan nogen som os - fremstilles som de menneskefjendske.

Det var valgår i USA i 2016 med indsættelse af ny præsident i begyndelsen af dette år. Uanset hvad man ellers måtte mene om ham (!), så har de ufødte i USA med ham og hans parti ved magten fået en forsvarer, og den objektive sandhed om også ufødte menneskers ukrænkelige værdi har igen en chance for at blive hørt og blive inddraget i politiske beslutninger.

Det er der allerede kommet lovende resultater ud af. F.eks. den nominerede kandidat til Højesteret, som vil kunne bane vej for et flertal i Højesteret mod fri abort. Så, hvem ved, måske lykkes det dermed en dag at omstøde den berygtede Roe versus Wade kendelse, der banede vej for fri abort i USA i 1973.

Så er der også den genindførte såkaldte Mexico City politik, hvor internationale organisationer, der har abort som en del af familieplanlægningsprogrammet, ikke længere modtager offentlige bevillinger fra USA. Det er værd at bemærke, at støtten til global sundhed, herunder mødres og nyfødtes sundhed, sikre fødsler samt familieplanlægning, der *ikke* involverer abortindgreb, ikke er mindsket, tværtimod.

Men der lød jo et ramaskrig fra dem med de 'politisk korrekte holdninger', fra mainstream, over hans beslutning, og vores egen udviklingsminister, Ulla Tørnæs, arrangerede sammen med kolleger fra Sverige, Holland og Belgien en konference med kvinders rettigheder på dagsordenen – som en modreaktion. Ulla Tørnæs proklamerede i den forbindelse: *"For mig er retten til at bestemme over egen krop en dansk mærkesag"*. Gad vide om hun selv har indset, at udsagnet i virkeligheden dækker over, at enhver kvinde har en ubegrænset ret til at bestemme over sit eget barn, herunder til at slå det ihjel?!

Folkekirkens Nødhjælp kom også på banen i samme forbindelse og gjorde det i en annonce klart, at også de er med i den 'politiske korrekte' kritik af Trumps stop for bevilling til familieplanlægning, der inkluderer abort. Da bl.a. et par af Retten til Livs repræsentantskabsmedlemmer (Anders Kjems Petersen og Frederik Berggren Schmidt) i et indlæg i Kristeligt Dagblad anfægtede dette, fik ledelsen travlt med at bortforklare det, som vitterlig stod mellem linjerne i annoncen. Det skulle også nødtigt blive alt for tydeligt, at de rent faktisk samarbejder med såkaldte familieplanlægningsorganisationer, der bl.a. fører kampagner for abort rundt omkring i verden. Så de (FK) har også mistet penge på beslutningen fra Trump.

En anden fra vores bagland, en apoteker fra Hillerød, mødte også presset fra mainstream, da en journalist fra Radio 24-7 i januar opdagede, at han havde en bannerreklame på Abortliniens hjemmeside. Men apotekeren fastholdt frimodigt overfor journalisten, at det går an at kombinere sin personlige abortmodstand og støtte til rådgivning for abortsøgende, uden at det kompromitterer hans faglighed og uvildighed på apoteket.

At det nytter noget at protestere og kæmpe målrettet, vidner en afgørelse fra sidste uge i FN om. Stik mod forventningen faldt et forslag om, at seksuelle og reproduktive rettigheder også skulle inkludere abort i lande, der ikke tillod abort, til jorden. USA er i FN-sammenhæng gået over til prolife-siden, og dermed kom en vigtig sejr kom i hus for de ufødte.

Women Deliver konference

Nu vender jeg mig til vores eget arbejde - selvom vi også bør se vores kamp i en global sammenhæng. I overgangen mellem det internationale og det nationale kommer min deltagelse i Women Deliver konferencen i Bellacenteret ved København ind her. Jeg deltog som observatør sammen med et par prolife-folk fra henholdsvis Holland og Ungarn. Det, der stod tilbage, var en forstemmende, ja, nærmest ubehagelig oplevelse af manipulation med deltagerne. Der blev også sat fokus på væsentlige indsatsområder for kvinder rundt omkring, men der var en markant overrepræsentation af temaer, der med forskellige vinkler italesatte det problem, at der endnu ikke er fri adgang til abort i alle lande i verden, og 'hvordan kan vi få det ind ad bagvejen alligevel?!' Der er stærke kræfter på spil i dette, også af økonomisk art med Verdensbankens direktør og Belinda Gates som nogen af dem, der deltog og støttede arrangementet økonomisk. Men der er altså også kræfter på spil, som ikke bare er af denne verden. De prolife folk, som arbejder i dette felt, har brug for ikke bare vores respekt, men også vores forbøn.

Udgivelse af magasin

Egentlig var det jo også bl.a. kvindernes sag, vi ønskede at fremme, da vi i november udgav et magasin, som kaster lys på det tabuiserede emne om senfølger efter abort: "Jeg fortryder det hver eneste dag". Titlen, som er et citat af en af kvinderne, der kommer til orde i magasinet, siger det hele, synes jeg. Jeg vil komme mere ind på magasinet indhold i eftermiddag, så her bare kort om, hvordan vi lancerede magasinet. På forhånd havde vi sendt et frieksemplar ud til div. aviser og blade mhp. anmeldelse. Endvidere til alle medlemmer i Etisk Råd, de sundhedspolitiske ordførere for alle partier, nøglepersoner med faglig interesse på området osv. Selve releasen foregik den 3. november i en baptistkirke i Odense centrum, hvor vi bl.a. hørte en af bidragsyderne til magasinet, psykolog Bjørn Håkonsson, berette om sine erfaringer på området. Det hele sluttede af med et fakkeltog gennem Odense Centrum ud til Assistenskirkegården, hvor vi i forbindelse med en ceremoni nedlagde en smuk blomsterkrans ved en gravplads der for ufødte. På blomsterkransens

bånd stod, henholdsvis: ”*Til minde om ethvert barn, der har mistet livet i en abort*”, og ”*Tilgiv os*”. Blomsterkransen var for øvrigt doneret af Jakobs Blomsterforum fra Skjern, og hermed vil jeg gerne give udtryk for vores dybe taknemmelighed ikke bare overfor ham, men overfor alle, der støtter os på den ene og anden måde!

Som en krølle på halen ift. udgivelsen af magasinet fik vi et debat-arrangement i stand på Kvindemuseet i Aarhus nogle dage senere, den 9. november. Egentlig var det dem, der stod som arrangører, men idéen fik de af os! En aften med dobbelt så mange deltagere som normalt (til lignende arrangementer) ca. 50 primært unge, der skød løs på især mig, men også lidt på de to, der repræsenterede Mødrehjælpen (repræsentanten fra Dansk Kvindesamfund kunne desværre ikke komme alligevel). Alt i alt en aften, der gav meget god mening, og – fornemmede jeg – stof til eftertanke hos de fleste.

Salget af magasinet gik lidt for trægt de første måneder, men der er kommet mere gang i salget i den senere tid, og også et par journalister fra den landsdækkende presse har på det seneste vist interesse for både magasinet og temaet.

Henvendelser med spørgsmål omkring abort

Henvendelser fra skoleelever, men også en stigning i henvendelser fra gymnasieelever og studerende, særlig journaliststuderende, fylder pænt i min hverdag. Og så sender jeg også mere af vores materiale ud end tidligere, efter at vi har fået en ny hjemmeside, som præsenterer det så indbydende. Der er helt sikkert en sammenhæng der.

Jeg ført min egen statistik på henvendelser i marts måned, som har været en typisk måned sammenlignet med de i alt 5-6 måneder på året, hvor der er særlig mange henvendelser (dvs. ca. halvdelen af året!). Hvis jeg trækker de indledende henvendelser fra, hvor vi laver aftaler ol., så lander vi på ca. 1½ henvendelse om dagen (på hverdagene), heraf godt halvdelen fra folkeskolens ældste klasser og den anden del en blanding af studerende og gymnasieelever. Det giver rigtig god mening at besvare deres spørgsmål, fordi jeg derved får mulighed for at præsentere dem for argumenter, der er på det ufødte barns side. Og jeg sidder ofte tilbage med en følelse af, at der var rykket ved nogen holdninger; nogen gange siger de det også direkte.

Et par 9. klasses elever fra en folkeskole i nærheden af Assens har helt på egen hånd fået arrangeret, at Retten til Liv (jeg) kommer derned og skal have en time om abort for alle elever i 8. og 9. klasse (ca. 50) - godt gået! Og forleden fik jeg også en henvendelse fra en lokalafdeling for Venstres Ungdom, der gerne ville have Retten til Liv ud og holde et oplæg om synet på abort ol. i en sammenhæng, hvor der både er tilhængere og det modsatte.

Ingen skal sige, at arbejdet i Retten til Liv ikke er alsidigt og i alt fald alt andet end kedeligt! Det er umuligt at få alt med, men her var nogen vigtige nedslag fra det seneste arbejdsår.

Tak

Og så til allersidst: En varm tak til mine dygtige kolleger! Tak for medleven og klog sparring i småt og stort. Også stor tak til bestyrelsen for jeres medleven og sparring. Tak til repræsentantskabsmedlemmerne for den enkeltes indsats rundt omkring. Og endelig tak til alle de vigtige udvalg (hvad enten jeg sidder med eller ej), hvor der sidder sådan nogen dedikerede mennesker, der gør et stort stykke frivilligt arbejde – tusind tak!

Endelig: tak til alle jer medlemmer (og andre) for moralsk, økonomisk og forbønnens opbakning igennem året. Det betyder ALT – og fortsæt endelig!